

Kære Forældre

Da jeg sidst kontaktede jer, var det midt om natten efter en lang og for alle strabadserende dag.

Jeg var i går eftermiddags, ved meddelelsen om politiets ankomst til Skolen, i Stockholm på besøg ved svenske gymnasier, herunder Sigtuna, som vi skal sende forventningsfulde elever til i næste uge. Jeg valgte at afbryde besøget og tage til Næstved så hurtigt, som det kunne lade sig at gøre, men det var senere end midnat, før jeg kunne mødes med det ventende personale på Skolen. Vi valgte da at skrive direkte til jer og besluttede også at informere offentligheden via vores hjemmeside fra åbningstid i dag fredag.

Yderligere information til alle elever blev givet til dagens morgensamling, som var lidt anderledes end normalt. Torsdagens politianmeldelse af en seksuel krænkelse fylder meget både hos eleverne, hos lærerne og hos mig.

Ved morgensamlingen i kirken opfordrede jeg eleverne til at tale med hinanden og sammen i klasserne, og tage fat i lærerne og ledelsen i det omfang, de har behov for det. Allerede i kirken var der elever, som tog fat i mig, og jeg véd, at lærerne også har haft gode dialoger med flere af jeres børn.

Lærerne har i løbet af dagen givet rum og tid til refleksion og drøftelser i klasserne, og jeg har i et alle-kald til eleverne opfordret dem til at vise omsorg over for hinanden og at sætte deres lid til vores fællesskab og værdier. Det er i tider som disse, at vi bliver prøvet på vore værdier.

Jeg er meget berørt af situationen og forstår, hvis I og jeres børn også er det – det skal vi give hinanden mulighed for at være. Det er min opfattelse, at de initiativer, de samtaler og den mulighed for refleksion, som dagen har rummet, har givet eleverne en god støtte, men når de kommer hjem, har de helt sikkert overvejelser og tanker, som de har brug for at dele med jer.

Også medierne har fulgt sagen tæt – og TV Øst har været omkring skolen det meste af dagen, men vi har opfordret dem til at vise hensyn og undlade at filme og interviewe skolens elever. Jeg udtaler mig til TV Øst senere i dag, så den information, Skolen har og kan tillade sig at videregive, kan bringe så megen ro, som det er muligt.

Medarbejdere og jeg sidder klar til at tage imod jeres spørgsmål, hjælp eller hvad der måtte ligge jer på sinde, så tøv ikke med at skrive til mig.

Med venlig hilsen

Flemming Zachariasen

Rektor

Herlufsholm Skole og Gods

Herlufsholm Allé 170

4700 Næstved, DK